

Alexander Ebersson *havenevangelist Terneuzen - Gent*
Sloelaan 26 • 4535 EG Terneuzen
Tel. 0031 6 28780103 • E-mail: alexander.ebersson@gmail.com
levendwater-havenevangelisatie.nl

juli-augustus 2022

Beste vrienden,

Aan het begin van deze nieuwsbrief wil ik Kolossenzen 3 vers 17 aan jullie meegeven: 'En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.'

Eerste keer

Er lag al een aantal dagen in Terneuzen een groot schip met 21 Vietnamese zeevarenden. Door de taalbarrière zag ik er tegen op. Niet alle zeevarenden die ik ontmoet, spreken goed Engels. Wat was ik blij dat ik boven op het schip meteen door een officier in het Engels aangesproken werd. Hij vroeg wat mijn 'business' was. Met andere woorden: 'Kom je ons iets verkopen?' Ik wees naar boven dat ik namens de Heere God kwam en dat wat ik bij mij had gratis voor hen was. Ik had het idee dat hij mij niet begreep, dus moest ik maar na het opzetten van mijn mondkapje met hem mee naar binnen lopen.

Toen ik al mijn evangelisatiemateriaal op een tafel had uitgestald, vertaalde de officier (op de foto in het wit) alles naar de andere zeelui. Namens zijn collega's zei hij: 'Dit is de eerste keer dat er iemand naar ons omkijkt en vriendelijk voor ons is'. Ik wees naar boven en zei 'God houdt van jullie!'

Bij het weggaan mocht ik een gebed doen. Een van de zeemannen wilde beslist mijn tas naar beneden dragen en onderaan de trap ging hij in houding staan en salueerde. Ik moet eerlijk zeggen daar werd ik toch stil van. Ik hoop en bid dat de goede geur van het Evangelie zijn werk onder hen zal doen!



Igor uit Rusland



Op een schip stond een zeeman alleen op wacht. Hij riep naar mij: 'Everybody sleeps'. Ik dacht jammer. Maar tot mijn grote verbazing kwam de zeeman zelf van het schip af. Hij was Igor en Rus. Ik wees naar het kettinkje dat om zijn hals hing. Via dit kruisje raakten wij aan de praat over zijn geloof, zijn vrouw en hun zoontje. Hij hoopte op tijd voor de verjaardag van zijn zoontje weer thuis te zijn. Met de nadruk op hoopte, want je weet als zeeman nooit of dit lukt. Zijn zoontje met de naam Simeon wordt dan zes jaar. Ik wees Igor nog op het feit dat dit een Bijbelse naam was. Ik kon aan mijn nieuwe vriend een Russische Bijbel en voor zijn zoontje een knuffel geven. Jullie hadden moeten zien hoe blij en dankbaar hij was met die twee cadeautjes!

Bij het afscheid liet ik nog wat Russische evangelisatiemateriaal en snoepjes achter voor de andere slapende bemanningsleden.

Waar twee of drie in Mijn Naam...

Tijdens een scheepsbezoek werd ik door twee Nederlandse zeemannen doorverwezen naar drie Filipijnse mannen die ook op het schip aan het werk waren. Ik raakte met hen in gesprek over hun werk, hun gezinnen en hun geloofsleven. Alle drie kregen ze ter versterking en bemoediging een Bijbel, een boekje over de Bijbel en snoepjes mee. Op mijn vraag of ik voor hen een gebed mocht uitspreken, antwoordden ze allemaal: 'Ja, graag!'

Ik was dankbaar dat de Nederlandse zeemannen die mij naar hun Filipijnse collega's hadden doorverwezen niet negatief tegenover mijn scheepsbezoek stonden. Bij het weggaan kon ik aan hen, met een oprechte interesse voor hun leven, enkele Nederlandse boekjes van Spurgeon geven.



Bidden en danken

Wilt u danken voor...

- de vele wonderlijke ontmoetingen;
- de ontvangen giften die bestemd zijn voor Russische en Oekraïense Bijbels;
- dit mooie werk dat ik namens de Heere God mag en kan doen.

Wilt u bidden voor...

- de 21 Vietnamese zeevarenden. Dat zij door mijn woorden en daden heen de Heere Jezus gaan leren kennen als hun Zaligmaker;
- Igor. Dat Igor's hart door mijn interesse voor zijn leven zacht gemaakt wordt, zodat hij de Heere Jezus zal gaan aannemen als Zijn Redder;
- open deuren, dat blinde ogen geopend worden voor het Evangelie van vergeving en verzoening.

Tot slot

Ik wil jullie via deze nieuwsbrief bedanken voor al jullie steun en betrokkenheid voor het evangelisatiewerk onder de zeevarenden!

We wensen jullie een goede en gezegende zomertijd!

Hartelijke groeten, ook namens Tonja en Hannah,
Alexander



PS Alle namen zijn gefingeerd.

Uw gift kunt u overmaken op het volgende rekeningnummer:
IBAN: NL73RABO0123314550 t.n.v. Stichting Levend Water – Havenevangelisatie
(belasting aftrekbaar).